

## Første skoledag

I dag er der højeste flag i skolegårde i hele Vejen kommune.

Første skoledag...navneskilte på bordene, frisksmurte madpakker, lidt for lange afskedsscener i kys og kør zonen, fyldte skolebusser, et friskt skoleskema, ny spidsede blyanter i penalhusene, for nogen gensynsglæde og for andre nervøsitet, for alle forventningens glæde. Glæden over et nyt skoleår.

Nogle møder ind med begejstring, andre skal lokkes lidt. Alle elever og lærere skal bydes velkommen til et nyt friskt skoleår. For de nyuddannede lærere og de nyudklækkede skoleelever er det en særlig speciel dag. Den første dag af forhåbentlig mange i Folkeskolens, lidt dårligt udluftede og skrammede ramme.

Lærerne pynter rammen med blonder og fylder den med magi, professionelt overblik, faglig viden og begejstring.

For nogle lærere i Vejen kommune kræver det ekstra store kræfter at finde blonderne frem i år. I år er der skoler der begynder skoleåret med en endnu uafklaret uro. Pas på jer selv og hinanden. Værn om hinanden og jeres elever.

Den bedste skole skaber vi sammen. Der er store forventninger til lærerne i skolen. Med den forventning skal der følge tillid, anerkendelse af faglig professionalisme og respekt. Der forventes også rigtig meget af eleverne. Både fagligt, socialt og dannelsesmæssigt. Forældrene indgår ligeledes i den gode skolegang. De skal bidrage til elevernes trygge gode skolegang ved at sende skoleparate børn af sted hver dag. Vi skal udfordre og udvikle kravene til den daglige skoleparathed. Have tydelige forventninger til forældrene.

Gennem et lærerliv møder man rigtig mange børn - og husker navnene på de fleste.

De husker alle navnene på os.

Lærerhvervet er helt igennem ædelt når nogen virkelig er dedikeret til det

Jeg ved ikke om lærere ligefrem kan redde liv. Men vi kan helt sikkert ændre liv.

Det var en dansklærer der så Yahya Hassans talent før han selv så det.

En geografilærer der hjalp Lisbeth Zorning Andersen ud af hendes miserable barndom.

En lærervikar der første gang tog astrofysiker Anja Andersen ud for at glane op i en stjernehimmel.

At lære et menneske verden og sig selv at kende.

At stå ved siden af et barn eller ungt menneske ved indgangen af dets tilværelse og tage det i hånden og sige: "kom lad mig vise dig vej". Det er smukt og så vigtigt.

Jeg ved, at der også i dette skoleår vil komme smukke møder mellem elever og lærere på folkeskolerne i Vejen. Nogen der viser himlens stjernesud - fordi vi simpelthen ikke kan lade være.

Jeg ønsker Jer allesammen et rigtig godt skoleår.